

Onderstaande tekst en foto's zijn gekopieerd van de website: "Parkenbuurt.nl"

Met dank aan Berry Meester, auteur en webmaster van deze site.

KERKLAAN 17



Oude huisnummers: **11 - AA 320 - A 728 - A 340/2**

Bouwjaar: **1879**

Architecten: **Van Gendt en Nieraad**

Status: **Gemeentelijk monument**

Oude foto: **Mevr. Kan-Sletbeen**

In 1849 werden er op Het Loo schuttersfeesten voor handboogschutterijen georganiseerd. Veel schutterijen uit het hele land namen deel aan deze wedstrijden. Omdat er geen Apeldoornse schutterij was werd kort na dat concours ook in Apeldoorn een schutterij opgericht. Met toestemming van de koning kreeg die de naam "Doelen van Koning Willem III". Omdat men naast het schieten ook voor de gezelligheid bij elkaar kwam werd ook een sociëteit opgericht met dezelfde naam.

In 1868 liet de weduwe Van Lunteren op de plek waar nu de bioscoop Tivoli staat een nieuwe ruimte voor de sociëteit bouwen. Tot dat ogenblik werd de sociëteit gehouden in een zaal boven het logement De Arend aan de Hoofdstraat.

Omdat na de aanleg van het villapark rond het Oranjepark er meer goed gesitueerden in Apeldoorn kwamen wonen was er behoefte aan meer ruimte voor de sociëteit. Op 23 mei 1878 werd een stuk grond van ongeveer 26 are aan de Kerklaan gekocht van H.C. van der Houven van Oordt voor fl. 3300,- Er werd een ontwerpwedstrijd voor een nieuw sociëteitsgebouw uitgeschreven en winnaars werden de architecten Van Gendt en Nieraad uit Arnhem. Op 10 januari 1879 werd het gebouw geopend. Achter het gebouw was een mooie tuin en een muziektent waar regelmatig concerten werden gegeven en feest werd gevierd. In 1892 kwam er ook een kegelbaan, ontworpen door architect C.M. Gardenier, welke in 1924 werd vergroot naar een ontwerp van de architect A.H. Wegerif.

Tijdens de oorlogsjaren is het gebouw door de Duitsers gevorderd en nadat de Vereniging in juni 1941 is ontbonden werd het gebouw op 3 juli 1942 verkocht aan de gemeente Apeldoorn. Door zeer intensief gebruik en oorlogsschade was er veel schade aan het gebouw toen de Vereniging het gebouw in 1947 weer in handen kreeg; ook de muziektent was verdwenen.

Toen er rond 1959 plannen waren om in het Oranjepark een schouwburg te gaan bouwen heeft de Vereniging in mei 1959 nog aangeboden het gebouw en terreinen aan te bieden aan de gemeente Apeldoorn onder voorwaarde dat zij de beschikking zou krijgen over sociëteitsruimte en kegelbanen in het nieuwe Cultureel Centrum.

Achter het gebouw heeft de gemeente nog grond gehuurd en een ruimte ingericht als maquettezaal, die later nog bij het Pitman-instituut in gebruik is geweest, nu is het een parkeerterrein. In het boekje van Ton Steeman, geschreven bij het 150-jarig jubileum in 1999 is een opsomming gedaan van alle clubs die ook nu nog actief zijn in de Vereniging Sociëteit Apeldoorn.





KERKLAAN

GROETEN UIT APeldoorn.



Speldoorn.

'23 Sociëteit. Kerklaan.

Sociëteit. oranje park. Kerklaan



PARKENBUURT.NL